

Το τραγικό είναι πως ειδικότερα στη οδό Μαλλιαροπούλου, με την τοποθέτηση του υποσταθμού της ΔΕΗ (στο σημείο που έχει τοποθετηθεί) και των έναντι αυτού «οικοδομημάτων» τραπεζοκαθισμάτων κλπ. , στην ουσία καθίσταται παντελώς ανέφικτη η πρόσβαση ακόμα και πυροσβεστικού οχήματος ή ασθενοφόρου σε περίπτωση ανάγκης, με συνέπειες που τις απευχόμαστε (αν προκύψουν, για τις οποίες όμως στην περίπτωση αυτή θα αναζητηθούν ευθύνες.

Εκείνο όμως που καθιστά από κάθε άποψη βασανιστική έως αδύνατη την επιβίωσή μας στο συγκεκριμένο χώρο (πέριξ της Πλατείας) είναι το πανδαιμόνιο που επικρατεί εξ αιτίας της βάρβαρα εκπεμπόμενης έντασης της μουσικής.

Ένας ασύμμετρος ανταγωνισμός, μεταξύ των καταστηματαρχών, για το ποιος θα εκπέμψει δυνατότερα (και άρα θα προσελκύσει μεγαλύτερη πελατεία), ιδιαίτερα τις βραδινές ακόμα και τις νυκτερινές ώρες, που έχει πλέον μετατραπεί σε «ασύμμετρη απειλή» κυρίως και προεχόντως για την ψυχική υγεία όλων εμάς των περιοίκων και των επιχειρήσεων μας.

Αν αυτό συνδυαστεί με το γεγονός πως κανένα σχεδόν κατάστημα δεν διαθέτει τις απαραίτητες ηχομονώσεις, με το γεγονός των παντελώς πλημμελών «ελέγχων» που ποτέ σχεδόν δεν είναι αιφνιδιαστικοί, και κατά περίεργο τρόπο 2-3 περίπου λεπτά πριν την πραγματοποίησή τους τα ντεσιμπέλ υποπολλαπλασιάζονται!!!! για να επανέλθουν δριμύτερα μετά την απομάκρυνση των ελεγχόντων, και με το πιο χειρότερο ακόμα γεγονός πως και τα οποιαδήποτε (ένα και εφόσον επιβληθούν) πρόστιμα και λοιπές κυρώσεις, «χαρίζονται», έχουν εντελώς «αποθρασύνει τους καταστηματαρχες.

Έλεος, ο βίος μας έχει καταντήσει αβίωτος!!!